

Ja-knikkers

door Evert, 26 september 2012

Geen Friedrichstrasse, ook niet de spionnenovergang op de Glienickerbrücke, wat te denken van de grenszone tussen Noord- en Zuid-Korea bij Panmunjon of de Muur in Nicosia.

Nee, we toerden over de Nederlands-Duitse grens bij Gramsbergen-Laar. Nooit van gehoord? Nooit eerder daar de grens gepasseerd? Wij de dappere Skyriders wel. Onder aanvoering van Harry reden we ineens, zomaar, patsboem in een andere wereld. Zonder douaniers, geen gewapende militairen, ook geen spiegels of blaffende honden, nee louter andere huizen, ander straatbeeld. Van Nederland zomaar op een doordeweekse dinsdag in buurland Duitsland.



Sky Riders in het Drentse landschap bij de Distelbelt

Het was een van de vele hoogtepunten tijdens een waarlijk prachtige herfstrijt van Wijthmen via Schoonebeek naar Ruinen.

Veertien dapperen o.w. een dame en wat voor eentje: knuffel Sandra, helemaal uit Opperdoes! Hoewel ze slim was om de avond voor vertrek logies te zoeken in een Veluwe bed and breakfast.

Hoewel slim Sandra dacht de dinsdagochtend een half uurtje te toeren over de A 28 richting koffie + appeltaart. De voorman van het Chapter Veluwe had anders bedacht verzamelen om 08.30 uur bij de Hoeve van de Heer van Uddel, om van daaruit via de prachtige Veluwe en het

pontje van Wijhe richting Wijthmen te koersen. Eerst wat tegen sputteren, maar later toegeven dat Baas Henk het toch wel goed had gezien.

By the way: de koffie was lekker, de appeltaart subliem. De bij het restaurant postende Motor-Wout keekbewonderend toe.

De rit voerde langs Hoonhorst waar groten der aarde als Ruud Lubbers, Jeroen Krabbe, Jaap Stam en René Eykelkamp wonen, via de enorme Lemelerberg, het pittoreske Ommen, Junne (wie kent het niet), Beerze, Rheeze, Diffelen (korte stop met uitzicht over het Vechtdal), Hardenberg (woonplaats van Neerlands beste



Een heuse ja-knikker in het centrum van Schoonebeek

radiomaker Edwin Evers), Ane, de sluis van De Haandrik naar die meest onbekende grensplaats bij Laar.

Via Emlichheim (waar ik ooit eens een motor kocht voor junior) langs de Ja Knickers naar Schoonebeek. Lieden, die de hele wereld over vlogen, bekenden nooit een Ja Knikker te hebben gezien.

De lunch in De Oale Kroeg was prima, de Drentse waard berekende een ieder hetzelfde bedrag: 8.70 euro. Geen gezeik was zijn motto: Hulde!

Met gevulde magen toerde een twaalfstal (Martijn en Jaap moesten 's avonds nog borrelen bij Martinair) via Erm, Benneveld, Aalden (fraaie golfcourses), Bruntinge, Orvelte naar Ruinen, alwaar op de Brink afscheid werd genomen.

Harry en Brons W.H. (zo genoemd als talentvol voetballertje door FC Amsterdam-trainer Tonny Bruins Slot) hulde en dank voor deze prachtige rit.



De middag stop; even de benen strekken

Als geboren Drent voelde ik me thuis in de mooiste provincie van Nederland, met als absoluut hoogtepunt de grensoverschrijding bij Laar. Geen Friedrichstrasse, geen spionnenruil, geen Korea maar gewoon Gramsbergen-Laar ... Tsjonge jonge!

Een voormalig Frequent Flyer en dankbaar buitengewoon lid van dit prachtige motor vroedschap.



Het eindpunt, op het terras aan de Brink in Ruinen